

Een nieuwe werkelijkheid!

Verlangen naar Verlossing 4

De komst van Jezus maakt alle verschil! Dat mogen we vieren in Adventstijd. Want de drie-enige God is bezig onze verlangens naar verlossing te vervullen. Niet alleen straks, maar ook nu al. De God die zijn Zoon zalfte met zijn Geest (Jes. 61:1a) doet verrassende, grote en mooie dingen in het leven van gewone mensen. Dat is goed nieuws! Dat is evangelie!

Goed nieuws

Het evangelie is niet maar een informatieve mededeling, maar een levensveranderende boodschap. Sommige berichten zetten ons leven totaal op de kop. Vaak zijn dat slechte berichten: over een ziekte, een sterfgeval, een tegenslag. Als God ons leven binnenkomt voert Hij geen slechtnieuwsgesprek met ons, maar een goednieuwsgesprek. Hij komt met prachtig nieuws dat transformerende kracht heeft in ons leven.

Voor ootmoedigen

Het is wel nieuws waar je op moet zitten te wachten. Als je denkt dat je je leven helemaal op orde hebt, alles in de hand hebt en de problemen die er nog zijn ook zelf wel aan kunt, dan zal dit goede nieuws niet landen. Het is goed nieuws voor ootmoedigen, verbrokenen van hart, gevangenen, gebonden en treurende (vgl. Mat. 5:3-6). Het is dus voor mensen die weten en ervaren dat we door de zonde Gods doel met ons leven missen en dat we daarom vergeving, genezing en bevrijding nodig hebben. Want: 'we derven de heerlijkheid van God' (Rom. 3:24). Alleen als je werkelijk weet dat je het met jezelf 'niet goed getroffen hebt', zul je het goede nieuws kunnen ontvangen.

Jezus kwam om ons mooi te maken voor God.

Bevrijding

Jesaja profeteert dat de Messias (Gezalfde) komt om bevrijding te brengen, in allerlei vormen. Onze gebroken harten worden verbonden. Onze boeien worden losgemaakt. We mogen uit de gevangenis komen. We worden getroost in ons verdriet. Er treedt échte verandering op: 'een kroon op hun hoofd in plaats van stof, vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, feestkledij in plaats van verslagenheid' (Jes. 61:3a - NBV). De Gezalfde roept zelfs een 'jaar van genade uit' en ook een 'dag van wraak' om de tegenstanders van God en zijn kinderen te straffen. Overvloed van genade dus! Dat is wat de Gezalfde komt verkondigen en daadwerkelijk geven.

Heden

Wanneer wordt dat allemaal werkelijkheid? Er bestaat wel de gedachte dat dat allemaal plaats vindt bij de Wederkomst van Christus. En het is waar: pas dan ontvangen we dit alles in volmaakte vorm. Maar ook dit is de werkelijkheid: nú al ervaren we in Christus al deze vormen van genade. Jezus zegt: 'Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld' (Luc. 4:21). In Christus, in de verbondenheid met Hem, ontvangen we ook in dit leven al daadwerkelijke bevrijding, vergeving, genezing, troost, blijdschap. In Jezus is dit onze nieuwe werkelijkheid: we zijn vrij! Geloof u dat? Herkent u zich hierin: 'allen verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen' (Luc. 4:22)?

Nieuwe naam

We ontvangen in Gods Christus zelfs een nieuwe identiteit: 'Terebinten van gerechtigheid' (Jes. 61:3b)! We zijn niet langer 'Treurwilgen van ongerechtigheid' maar mogen tot eer van God en zijn heerlijke naam er helemaal zijn. Jezus kwam en Jezus is er om ons mooi te maken voor zijn Vader (vgl. Ps. 1:3 en 92:13-14). We mogen bomen zijn, geplant door God, tot eer van God!

Vrij zijn in Christus is leven zonder angst.

Bijbelrooster

- Ma.* Jesaja 62: De fakkel van haar redding brandt
- Di.* Jesaja 63: Ik ben het die in gerechtigheid spreekt
- Wo.* Jesaja 64: U hebt uw gelaat voor ons verborgen
- Do.* Jesaja 65: Toch laat ik mij vinden
- Vr.* Jesaja 66: Luister naar de woorden van de Heer
- Za.* Lucas 2:1-20: Eer aan God in de hoogste hemel

Bronwater in de kleine groep

a. Het ijs breken

Wat heb jij met bomen?

b. Jezus centraal stellen

Lees samen: Jesaja 61:1-3 en Psalm 92:13-14. Welke woorden van de Here spreekt je hier het meest aan?

c. Elkaar bemoedigen

Praat samen door over deze gesprekspunten:

- Het evangelie is levensveranderend! Herken je dat in je eigen leven en in het leven van Christus' gemeente?
- Jezus' bevrijding is heel concreet. Je bent - in Hem - niet langer gebonden aan je verslavingen, aan de mening van een ander, aan dingen die we elkaar opleggen, aan je angst om iets verkeerd te doen. Voel jij je bevrijd?
- Ben jij een terebint van gerechtigheid of een treurwilg van ongerechtigheid?
- Komt God in jouw leven aan zijn eer?

d. Zich naar buiten richten

Wat is de waarde van wat we besproken hebben voor onze niet-gelovige familieleden, vrienden, burens en collega's? Zou je willen dat ze er deze keer bij waren geweest, in de kleine groep?

